

Gisèle d'Ailly-Van Waterschoot van der Gracht, kunstenaar, werd dinsdag honderd. Vandaag opent in Atelier Harrie Kuijten in de kustplaats Groet (in de buurt van Bergen) de expositie 'Gisèle 100 jaar'. Ze is geboren in Den Haag, groeide op in Amerika en woont sinds 1940 in Amsterdam: 'Dit is een sprookjesstad.'

tekst Anne-Rose Bantzinger foto's Rink Hof



Restaurant

"Bij Casa di David op het Singel heb je een fantastisch uitzicht vanaf de entresol. Grekas Deli, ook op het Singel, doet me denken aan mijn jaren op het eiland Paros. En ZuidZeeland op de Herengracht is favoriet voor bijzondere feestjes."

1



Ergste horeca-ervaring

"Soms krijg je eten geserveerd in gigantische borden. Aanstellerij!"

2



Dagelijkse boodschappen

"Vroeger Studio Spui op het Spui en Copy-Copy op de Keizersgracht. In mijn werk speelde ik intensief met foto's en fotokopieën. Bij die winkels hielpen ze me zo lief. Het zijn vrienden geworden."

3



Museum

"Voor mij is de natuur het mooiste museum. Daar haal ik veel inspiratie voor mijn eigen werk."

Kerk

"Met de Begijnhofkerk heb ik een bijzondere band: mijn vader wordt op de wandschildering van de Stille Omgang afgebeeld als koorjongen. Met mijn grootvader ernaast. Ik maakte er zelf tussen 1948 en 1953 gebrandschilderde ramen."

4

Droomhuis

"Ik vond dit huis, Herengracht 401, in 1940, met de dichter Adriaan Roland Holst. Het was een uitgewoonde etage, drie hoog. Te huur voor 28 gulden. Zonder badkamer, zonder keuken, maar mét een uitzicht dat ik mijn hele leven wilde. De rest was bijzaak. Ik woon er nu bijna 72 jaar. Hier richtte ik Castrum Peregrini op, met dichter Wolfgang Frommel. Eerst als uitgeverij, nu als cultureel podium met lezingen en exposities."

Favoriet vervoermiddel

"Ik had ooit een gele racefiets, maar dat is heel lang geleden!"

Beste plek om te relaxen

"Durgerdam of Holysloot. Het is uniek dat zo dicht bij de stad zulke mooie weidelandschappen zijn."

Begraafplaats

Ik verhuis binnenkort naar Akker Gods bij De Stompe Toren van Spaarnwoude. Een terp met uitzicht op Haarlem. Voor mij is een plek gereserveerd tussen mijn man Arnold d'Ailly en Claus Victor Bock, één van mijn onderduikers. De door mij ontworpen steen is klaar. Alleen de datum ontbreekt."

Favoriete modewinkel

"Mijn garderobe varieert van merelloos tot couture. In mijn Griekse jaren op Paros voldeden djellaba's met sandalen. Voor officiële gelegenheden heb ik nog altijd couture van Dick Holthaus. We ruilden soms een mantelpakje tegen een schilderij. Zijn kleren zijn tijdloos."

Domweg gelukkig

"In mijn atelier en op het platte dak van mijn atelier. Een paradijsje."

Mijn kapper

"David Prowse van Shampoo Planet op de Prinsengracht coiffeert mij thuis."

Beste plek om te sporten

"Er is nu een lift in mijn huis, maar er zijn ook trappen die ik dagelijks op- en afloop. Traplopen was vroeger dagelijkse sport, toen ik als

glasschilder in de leer was bij glazenier Joep Nicolas. En op Paros was een dagelijkse duik in de zee sport én noodzaak, want ik had daar geen badkamer."

Smakelijke winkel

"Saucijzenbroodjes bij Lanskroon op het Singel zijn onovertroffen. En gemberkoekjes van Pompadour in de Runstraat zijn heerlijk."

Verliefd in Amsterdam

"Ik was al verliefd op Amsterdam voordat ik hier woonde. En ik werd, eenmaal hier, verliefd op de burgemeester: Arnold J. d'Ailly. Na zijn aftreden, in 1959, zijn we getrouwd. Hij is in 1967 overleden."

Ik voel me Amsterdammer

"Mijn vader was Amsterdammer, mijn moeder Oostenrijkse. Ik ben geboren in Den Haag en opgegroeid in Amerika, Oostenrijk en Parijs. Zodra ik op eigen benen stond, ging ik naar Amsterdam. Ik beweeg me altijd met plezier door de stad. Alles is een sprookje: zwanen in de gracht, spontane ontmoetingen, gekleurde bladeren."

Gisèle 100 jaar

"Dat ben ik. En zo heet de expositie die vandaag opent en tot eind oktober duurt. In Groet, een dorp in de buurt van Bergen. Vroeger schilderde ik elke dag. Nu geniet ik nog steeds elke dag."

Laatste keer de stad uit

"Dat zal spoedig gebeuren."

Info: www.castrumperegrini.org